

Ναύπλιο, κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Μαριέττα Μπατάκη

Α κόμη μία χρονιά, πιστοί στις παραδόσεις μας, πραγματοποιήσαμε ημερήσια εκδρομή στο αγαπημένο Ναύπλιο, με σκοπό την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας. Ξεκινήσαμε, λοιπόν, από το γνωστό σημείο, κοντά στα γραφεία του ΕΛΙ.ΚΑΡ., μία ηλιόλουστη ημέρα, στις 10 Φεβρουαρίου 2020. Η διαδρομή ευχάριστη, με φιλική, αγαπημένη συντροφιά, άλλωστε έχουμε γίνει μία οικογένεια, με άξια συνοδό την κυρία Δώρα, η οποία μας έμαθε όσα δεν ξέραμε και μας θύμισε όσα δεν θυμόμαστε για το Ναύπλιο και την ιστορία του. Δεν καταλάβαμε πότε πέρασαν τρεις ώρες και φθάσαμε στον προορισμό μας.

Η πόλη αυτή της Πελοποννήσου θεωρείται η πιο γοητευτική και όχι άδικα. Το Ναύπλιο, πέρα από πανέμορφο, έχει ιστορική σημασία και πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. Τα δρομάκια της θυμίζουν Ιταλία. Πρώτος σταθμός μας το λιμάνι. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς! Από τη μία μεριά το Παλαμήδι, κάστρο κτισμένο από τους Ενετούς σε λόφο ύψους διακοσίων δεκαέξι μέτρων. Για να πλησιάσει κανείς πρέπει να ανέβει εννιακόσια ενενήντα εννέα σκαλοπάτια.



**ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ
ΙΔΡΥΜΑ**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
& Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:

Ε. Βορίδης
Γ. Κασιμάτης

Π. Τσάκος
Ι. Τσουνής
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π. Τούτουζας

ΤΑΜΙΑΣ: Α. Γιατράκου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Δ. Ρίχτερ
ΜΕΛΗ:

Χ. Βλαχόπουλος, Α. Δήμα, Κ. Καλαϊτζή,
Χρ. Στεφανάδης, Δ. Τούσουλης,
Κ. Τούτουζας, Στ. Ψυχάρης
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
Γ. Ανδρικόπουλος, Β. Βοττιάς, Α. Βού-
τσας, Γ. Γκουμάς, Ν. Κασιλάμπρος,
Ε. Παπαστεριάδης, Ν. Χούλης



Έπιτροπή Φίλων του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α. Παπακωνσταντίνου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν. Συμβουλίδου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Ν. Στενού
ΤΑΜΙΑΣ: Μ. Μπατάκη
ΜΕΛΗ: Γ. Βαϊνά, Γ. Βαφάκη, Ε. Τούτουζα

Απέναντι, στον κόλπο του λιμανιού, το Μπούρτζι ή Θαλασσόπυργος ή Καστέλι, κάστρο – φρούριο, κτισμένο από τους Ενετούς το 1473, στη νησίδα του Αγίου Αθανασίου, για την προστασία του λιμανιού από ανεπιθύμητους εισβολείς, υπήρξε η πρώτη φυλακή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Το Μπούρτζι φιλοξένησε δύο φορές, το 1824 και το 1827, την Ελληνική Κυβέρνηση για να την προστατεύσει από εμφύλιες εχθροπραξίες. Μπορεί κανείς να το επισκεφθεί μόνο με καϊκι.

Στο λιμάνι, μας δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφθούμε την Πλατεία Συντάγματος, όπου βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βουλευτικόν, που στέγαζε το πρώτο Κοινοβούλιο του Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους, τον Ιερό Ναό της Γεννήσεως της Θεοτόκου και ένα παλιό Τζαμί.

Πιο πέρα, το υπέροχο Λαογραφικό Μουσείο, το Μουσείο Μικρού Παιδιού, ο Άγιος Αναστάσιος ο Ναυπλιώτης και ο Άγιος Σπυρίδωνας, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Υπάρχουν τόσα, μα τόσα μέρη που μπορείς επισκεφθείς! Χωρισθήκαμε, λοιπόν, για δύο ώρες, για να επισκεφθεί ο καθένας από εμάς το χώρο που ήθελε και τον συγκινούσε ιδιαίτερα. Επόμενη και τελευταία στάση στην παραλία, στο ξενοδοχείο Αμαλία. Στον όμορφο χώρο του φάγαμε και κόψαμε την πίτα μας. Την πίτα πρόσφερε η κυρία Χατζηδημητρίου και το καλάθι για τον τυχερό της πίτας το «Εργαστήρι», που εκπροσωπείται από την κυρία Κουμπλή.

Πάντα υπάρχει συγκίνηση και ζεστασιά στις συναντήσεις και στις εκδρομές μας, είναι η οικογένεια του ΕΛΙ.ΚΑΡ. Ελπίζουμε να βρεθούμε σύντομα! 🍀