

Κέντρο Ύγείας Μετσόβου.

Ίωάννης Ν. Πετοιμέρης, Γενικός Ίατρος.

Το Κέντρο Ύγείας Μετσόβου (Κ.Υ.Μ.) λειτουργεί στο Μετσοβο από το 1985. Βρίσκεται στην είσοδο της κομόπολης και σε υψόμετρο 1.100 μ. Πρόκειται για κτίριο σύγχρονο, ευρύχωρο και με πανοραμική θέα, με αποτέλεσμα όσοι εργάζονται σ' αυτό να νιώθουν τυχεροί για τις συνθήκες εργασίας.

Το Μετσοβο απέχει από τα Ίωάννινα 45 χλμ. και η πρόσβαση γίνεται δια της Έγνατίας Όδου. Η ταχύτητα μετακίνησης και η ασφάλεια που προσφέρει η Έγνατία Όδος είχαν πολλαπλή επίδραση στην περιοχή. Πρώτον μειώθηκαν δραματικά τα τροχαία ατυχήματα, που ήταν σε καθημερινή βάση στην παλιά Έθνική οδό Ίωαννίνων-Μετσόβου. Δεύτερον, η απομονωμένη Ήπειρος έγινε προσβάσιμη στους πληθυσμούς κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Έτσι αυξήθηκε έντυπωσιακά η διέλευση τουριστών και επισκεπτών. Μια τρίτη θετική συνέπεια της λειτουργίας της Έγνατίας Όδου είναι ότι απομονωμένα χωριά του γειτονικού νομού Τρικάλων φθάνουν εύκολα στο Μετσοβο και στο Κέντρο Ύγείας Μετσόβου.

Η περιοχή ευθύνης του Κ.Υ.Μ. περιλαμβάνει οικισμούς με μεγάλη γεωγραφική διασπορά στην καρδιά της οροσειράς της Πίνδου. Έτσι, λοιπόν, ο βορειότερος οικισμός Βοβούσα απέχει από το νοτιότερο Μεγάλη Γότιστα 70 χλμ. και ο ανατολικός οικισμός Διόδια Μαλακασίου απέχει από το δυτικό Μπαλντούμα 40 χλμ.

Αν και η περιοχή ευθύνης (Π.Ε.) περιλαμβάνει τοποθεσίες μοναδικής όμορφιάς, το όρεινο της περιοχής δημιουργεί προβλήματα από κακοκαιρία, χιονόπτωση, παγετό κ.λπ. Όσον αφορά στην στελέχωση του Κ.Υ.Μ., αυτή είναι καλή. Υπηρετούν εντός του Κ.Υ. τέσσερις γενικοί ιατροί, ένας παιδίατρος, μία οδοντίατρος, ένας μικροβιολόγος, ένας χειρουργός ακτινολογικού, μία παρασκευάστρια μικροβιολογικού, μία επισκέπτρια υγείας και τέσσερις νοσηλεύτριες.

Τα περιφερειακά ιατρεία (Π.Ι.) του Κ.Υ.Μ. είναι επτά. Δύο εξ αυτών, Μπλιάς Μετσόβου και Γρεβενιτίου, είναι σε δυσπρόσιτες περιοχές. Παρ' όλα αυτά, όλα τα Π.Ι. στελεχώνονται από γενικούς ιατρούς, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου.

Βασικό πρόβλημα στη στελέχωση του Κέντρου Ύγείας είναι η παρουσία μόνο δύο οδηγών ασθενοφόρου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των οδηγών, δεν καλύπτονται πολλές βάρδιες. Αυτό δημιουργεί τρομερά προβλήματα. Έτσι, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ηλικιωμένους ή άλλους ασθενείς στο σπίτι τους, ενώ πολλές φορές οι ίδιοι δεν μπορούν να προσέλθουν μόνοι τους στο Κ.Υ.Μ. Συνήθως ζούν μόνοι τους και οί νοί που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, λείπουν από τα χωριά. Προσθέτως, η απουσία ασθενοφόρου λόγω έλλειψης οδηγού, από ένα κομβικό σημείο της Έγνατίας Όδου, όπως είναι το Μετσοβο, στερεί πλήθος διερ-



χομένων με τροχαία από συχνά πολύτιμες υπηρεσίες.

Αν, όμως η έλλειψη οδηγών ασθενοφόρου μας στενοχωρεί, η συνέχιση της ευγενούς παράδοσης των δωρητών-ευεργετών στο Μετσοβο, μας έχει λύσει πολλά προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής. Κατά χρονολογική σειρά, πριν από αρκετά χρόνια, δωρήθηκε στο Κ.Υ.Μ. από Σύλλογο του Μετσόβου αυτόματος φορητός απινιδωτής για ηλεκτρικό σόκ. Ακολούθησε δωρεά ασθενοφόρου από το ίδρυμα του Μετσοβίτη Νικολάου Λήχτου με έδρα την Αθήνα. Τέλος, από τον έξωραϊστικό σύλλογο Μετσόβου δωρήθηκε πρόσφατα στο Κ.Υ.Μ. ψηφιακό ακτινολογικό εμφρανοιστήριο τελευταίας τεχνολογίας. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι Μετσοβίτες, οί ενταῦθα και οί άπανταχοῦ, νοιάζονται και συμπαραστέκονται στο Κέντρο Ύγείας Μετσόβου.

Τέλος, ο πληθυσμός που καλύπτει το Κ.Υ.Μ. άζειει από κάθε άποψη και τη δική μας ιατρική φιλοτιμία και αῦταπάρνηση. Πρόκειται για προσφορά ιατρικής βοήθειας σε ανθρώπους του μόχθου και της βιοπάλης. Εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία, στην κτηνοτροφία και στους άγρους, άγωνίζονται και δοκιμάζονται σκληρά κάθε μέρα. Με λίγη γη, με λίγα ζωά ή εργαζόμενοι πολλές ώρες στα τουριστικά καταλύματα, προσπαθοῦν να επιβιώσουν. Το βουνό όμως και η ζωή σ' αυτό είναι σκληρή και εῦμετάβλητη. Έτσι, όταν καταφεύγουν στο Κ.Υ.Μ. για την επίλυση των προβλημάτων τους και εῦμεις αναγκάζομαστε να τους παραπέμψουμε στο Νοσοκομείο στα Ίωάννινα, πράγμα που συνεπάγεται γι' αυτούς άπώλεια χρόνου και χρήματος, νιώθουμε πολύ άσχημα.

Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να αναδιαμορφωθεί η ειδικότητα της Γενικής Ίατρικής που κυρίως, μαζί με παιδίατρος και οδοντίατρος, στελεχώνει τα Κέντρα Ύγείας. Ηδη η ειδικότητα αυτή μετράει 30 χρόνια ζωής. Όταν ιδρύθηκαν τα Κέντρα Ύγείας και θεοπίστηκε η Γενική Ίατρική (το 1985) περίπου, έγινε πραγματική επανάσταση στην παροχή υπηρεσιών υγείας για τον πληθυσμό της υπαίθρου. Το έργο αυτό, τόσο πολύτιμο για την έθνική οικονομία, άφου κατά βάση στήριζει τον πρωτογενή παραγωγικό τομέα, πρέπει να συνεχιστεί και να βελτιωθεί. Πρέπει, λοιπόν, οί γενικοί ιατροί να τύχουν άκόμα καλύτερης εκπαίδευσης, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέρχονται στα πάσης φύσεως προβλήματα, που τους θέτουν οί άνθρωποι του μόχθου και να περιορίζονται στο ελάχιστο οί παραπομπές προς το Νοσοκομείο Ίωαννίνων.

Η λέξη κλειδί λοιπόν που καθορίζει το στόχο για την άνάπτυξη των Κέντρων Ύγείας στο έπόμενο διάστημα είναι η λέξη "έκπαίδευση" των Γενικών Ίατρών.